

Oskar Sternulf: Vad skapar vi för behov?

OSKAR STERNULF
oskarobserverar@gmail.com



Det är så otroligt läskigt vad vi tar saker för givet när vi bor i ett i-land. Jag upptäckte detta senaste för några månader sedan när jag kom hem från jobbet en dag.

För tillfället bor jag i Helsingfors, då jag medverkar i musikalen Mamma Mia, och trots att Finland på pappret sägs vara ett tvåspråkigt land ges den mesta informationen ut på finska. I mitt fall möttes jag av flera olika, viktiga (antog jag) lappar runt om i lägenhetskomplexet där jag bor. Jag förstod att det var något som skedde några dagar senare och vid ett visst klockslag, men mer än så kunde jag inte lista ut.

Lyckligtvis jobbar jag på en arbetsplats, Svenska teatern, där merparten av mina kollegor kan finska. Jag tog kort med mobilen på en av lapparna och följande dag fick jag hjälp med översättningen och förklaringen om att vattnet skulle vara avstängt några timmar. Med en gång kände jag en viss irritation över att det självklart var mitt på dagen då jag är hemma. För de flesta är det säkert inga problem, eftersom merparten jobbar mellan 8-17, men för mig som för det mesta har kvällsföreställningar, blir det omständligt och ett i-landsproblem.

Dagen innan avstängningen förberedde jag mig genom att hälla upp vatten i olika behållare, både inne på toaletten och inne i köket och då slog det mig att vi tar allt för givet. Bara det att jag hade en mobil, som kunde ta kort och gav möjlighet att visa upp lappen från hissen för min kollega, som jag naturligtvis tänkte skulle kunna finska, är saker som jag ser som självklara och som gjorde att problemet löses sig inom några timmar.

Tänk bara på alla de flyktingar, som kommer till Sverige och möts av en byråkratisk djungel. Vart ska de vända sig? Det är ju inte bara så att de kan gå till en arbetsplats och fråga någon om hjälp efter att de har fotograferat med en mobil. För det första; hur många har ens en arbetsplats att gå till med en gång? För det andra; hur många har skaffat sig en mobil som funkar för det svenska nätet? Instruktioner och hjälp finns att få överallt i fysiska butiker, men främst på svenska och i vissa fall på engelska.

En del människor inför köttfri måndag varje vecka i sina liv för att skona i miljön och leva ett sundare liv och kanske skulle vi börja rannsaka oss själva och se vad vi har för behov, som lätt kan tonas ner (eller tas bort helt). För vissa personer går det bara inte att leva utan mobil eller internet en hel dag, men då kanske man kan lösa det på andra sätt. Kanske kan du ta bort din Facebook-app så att du bara kan logga in när du är vid en stationär dator? Det är de små detaljerna som kan få dig att lättare släppa på kontrollen och leva mer här och nu!

Det är så lätt att gnälla över vardagliga saker, men ser vi till hur bra vi egentligen har det skulle vi kunna tänka om vid flera tillfällen. Det är klart att det är trist när de måste stänga av vattnet, men vi vet att det alltid kommer tillbaka efter några timmar. För andra människor är det här en vardag och faktiskt ett riktigt problem! Tänk så nästa gång batteriet tar slut i mobilen eller det blir strömavbrott hemma.